

## Bibdoc

### Informatie- en documentatiecentrum

Tel. 056 73 70 73  
bibdoc@debron-har.be  
www.debron-har.be/bibdoc

- Handboeken en prenten voor het godsdienstonderwijs
- Religieuze tijdschriften
- Religieus spelmateriaal
- Bijbelse volksspellen
- Volwassenenromans
- Informatieve boeken
- Grootletterboeken
- Kinder- en jeugdboeken
- Stripverhalen
- De betere (religieuze) DVD en CD
- Educatieve koffers over christendom, jodendom, boeddhisme en islam

**Open:** Ma. t.e.m. vr.: 14.00 u. - 18.00 u.  
Gesloten op zon- & feestdagen

## Cafetaria

Tel. 056 73 70 70  
info@debron-har.be  
www.debron-har.be/cafetaria

- Gezellige en gastvrije ruimte voor een moment van rust en ontmoeting
- Open voor iedereen
- Speelhoekje voor de kleintjes

**Open:** Ma. t.e.m. za.: 14.00 u. - 18.00 u.  
Gesloten op zon- & feestdagen

## Vormingshuis

Tel. 056 73 70 70  
info@debron-har.be  
www.debron-har.be

### Gebruik lokalen:

- Voor organisaties, kleine en grote groepen
- Verzorgde vergaderruimtes
- Audiovisuele apparatuur ter beschikking
- Een stemmig ingerichte gebedszolder

### Eigen vormingsaanbod:

- Halfjaarlijks programma
- Lager onderwijs
- Vormelingen

## Religiowinkel

Tel. 056 73 70 72  
winkel@debron-har.be  
www.debron-har.be

- Religieuze werken, voorwerpen en wenskaarten
- Gepersonaliseerde kaarsen
- Zinnvolle geschenken
- Religieuze kunst uit binnen- en buitenland

ma.: 14.00 u. - 18.00 u.  
di. t.e.m. za.: 10.00 u. - 12.00 u.  
14.00 u. - 18.00 u.

TIJDENS HET WINTERUUR TOT 17.30u.  
GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN

DE BRON  
PASTORAAL CENTRUM

Marktstraat 88  
8530 Harelbeke

056 73 70 70  
info@debron-har.be

Bezoek onze nieuwe website :  
[www.debron-har.be](http://www.debron-har.be)

VORMINGSPROGRAMMA  
JANUARI - JUNI 2018

## VREUGDEVOL GESTEMD

Over de vreugde van het christen-zijn

**Gebed** - E.H. Deken Geert Morlion

**Diaconie** - Diaken Wilfried Pauwels

**Woord** - Prof. Inge Cordemans

**DI. 6 – MA. 19 – MA. 26 FEBRUARI 2018**

**14.00 u. – 16.00 u.**

Het Nieuwe Testament bruist van de onstuitbare levenskracht van Jezus. Vrees niet en sta op! Vertrouw op Hem en durf in zijn Geest het risico van de liefde te nemen! De grondtoon van dit werkjaar focust op de vreugde van het geloof. God wil ons vreugde schenken door middel van zijn blijde boodschap. Gedeelde vreugde is echter dubbele vreugde. We worden uitgedaagd de vreugde van het christen-zijn uit te dragen in gebed, woord en dienstbaarheid.

In drie namiddagen gaan we dieper in op de vreugde van het gebed, de vreugde van de dienstbaarheid en de vreugdevolle verkondiging in de visie van Paus Franciscus.

Vooraf inschrijven a.u.b.

Deelname: 30 euro (syllabus inbegrepen)

Betalen ter plaatse

## HELP! IK BEN GELUKKIG

De schizofrenie van een samenleving

De Heer Mark Van de Voorde

**DO. 17 MEI 2018 - 19.30 u. – 21.30 u.**

Vooraf inschrijven a.u.b.

Deelname: 8 euro – Betalen ter plaatse

Alle mensen willen gelukkig zijn. Maar wie het geluk najaagt, ontloopt het. Geluk kun je niet najagen. De mens is, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, geen gelukzoeker maar een zinzoeker. Het geluk is een bijproduct van een zinvol leven. Tot een zinvol leven horen de aanvaarding van de eigen kwetsbaarheid en de aandacht voor de kwetsbaarheid van de ander.

## HET BOEK JOB

De worsteling met het lijden

Prof. Hans Debel

**DO. 8 EN DO. 15 MAART 2018**

**14.30 u. – 16.30 u.**

Weinig bijbelboeken zijn zo beklijvend als het boek Job. In een beeldrijke en poëtische taal confronteert het zijn lezers met één van de meest prangende vragen van het menselijke bestaan: waarom krijgen rechtvaardige mensen te lijden? Het boek geeft geen eenduidig antwoord op die vraag. Het laat integendeel verschillende stemmen aan het woord komen. Toch slagen slechts weinig voorstellingen van het boek erin om de diepgang van de Hebreeuwse tekst ten volle te peilen.

Deze reeks van twee studienamiddagen beoogt daarom om het boek in al zijn complexiteit te verkennen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden enkele interpretatiesleutels aangereikt die lezers kunnen helpen bij de lectuur van de tekst. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we in vogelvlucht door de verschillende gedeelten van het boek heen, om aan het einde opnieuw de vraag te stellen hoe het boek de verhouding tussen God en het menselijke lijden voorstelt.

Vooraf inschrijven a.u.b.

Deelname: 8 euro – Betalen ter plaatse

## HET LEVEN ZOALS HET IS IN DE GEVANGENIS

Mevr. Lieve Blomme en

Mevr. Geertrui Verdonck

**DO. 26 APRIL 2018 - 19.30 u. – 21.30 u.**

Ik droom ervan om overal schoenen aan de deuren te zetten. Zo kan iedereen in elkaars schoenen staan en dan oordelen. Veroordeel me niet – je kent enkel mijn naam, maar zelden mijn verhaal. Als ik als een ware crimineel behandeld word dan word ik er pas één

't Kan me niet schelen wat je weet  
als je maar toont dat je om me geeft

*(Uit : Haiku's 'Ik ben meer dan mijn feiten' Didier De Vreese)*

Geertrui Verdonck, aalmoezenier bij de vrouwen, en Lieve Blomme, aalmoezenier bij de mannen lang gestraften, nemen jullie mee in een onbekende en onbemide wereld. De aalmoezeniers willen de muren doorbreken en het leven in de gevangenis naar buiten brengen.

Vooraf inschrijven a.u.b.

Deelname: 8 euro

Betalen ter plaatse

BEZORG ONS UW ADRES EN E-MAIL INDIEN U  
ONZE INFO PERSOONLIJK WENST TE ONTVANGEN.

